

Editie 2016 – Opvoeden, af en toe eens diep ademen



Tegenwoordig krijgen ouders en kinderen de kans om met veel verschillende zaken bezig te zijn. Vaak gaat dat goed en is het een verrijking. Maar soms begint de combinatie te wegen en slaat de balans door. Het risico bestaat dat men zichzelf voorbijloopt en niet meer kan genieten. Het thema van de Week van de Opvoeding 2016 wilde gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep adem te halen. En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te zijn in plaats van te doen.